

Opening gerechtelijk jaar

Op 19 september jl. is het gerechtelijk jaar 2012-2013 geopend. Daarvoor waren de leden van de zittende en staande magistratuur; alsmede de balie van Amsterdam uitgenodigd. Dit jaar vond de feestelijkheid – nu het nog kon – plaats in het Paleis van Justitie van het gerechtshof Amsterdam.

door: *Lorentz Bults*

Normaal gesproken is het verboden om fotocamera's mee naar binnen te nemen in het Paleis van Justitie. Nu werd echter een speciale uitzondering gemaakt voor de redactie van het Amsterdams Balie Bulletin, op voorwaarde dat geen foto's zouden worden gemaakt van de beveiligingsmaatregelen en het personeel.

Officieel waren de gasten vanaf 17.00 uur welkom. Rond 17.10 begon de hal na de hoofdingang dan ook aardig vol te stromen, onder het geluid van knallende (prosecco)kurken. De genodigden werden welkom geheten door mr. Verheij, president van het Gerechtshof

Amsterdam. Hij vertelde over de aanstaande verhuizing van het gerechtshof Amsterdam en het ressortsparket naar het nieuwe Paleis van Justitie aan het IJDock. Mr. Verheij kondigde aan zelf in tegenovergestelde richting te zullen vertrekken: als u dit leest is hij benoemd tot waarnemend president van het gerechtshof's-Gravenhage; per 1 januari 2013 zal hij president van datzelfde gerechtshof zijn.

Nadien sprak mevrouw mr. Van Schaardenburg-Louwe Kooijmans, voormalig vice-president van de rechtbank Amsterdam en oud raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Amsterdam. Op humoristische wijze deelde zij de ervaringen die zij, aan het begin van haar lange carrière in de jaren '60, onder meer als politierechter in het Paleis van Justitie had opgedaan. Mevrouw mr. Van Schaardenburg-Louwe Kooijmans kondigde aan te zullen volgen wat er na het vertrek van het gerechtshof met het Paleis van Justitie zal gaan gebeuren, maar kondigde tevens aan daarvan niet direct wakker te zullen liggen "zolang het maar niet leidt tot verval van instantie". Applaus voor deze geestige toespraak.

De feestelijkheden gingen na de sprekers van start, onder de klancken van onder andere een Roemeense band en consumpties. Het was vrij druk in de hal van het Paleis van Justitie, waar de borrel plaatsvond. Schalen met hapjes gingen rond (onder andere kleine



saucijzenbroodjes, zelfs haring), Het bedienend personeel kon de drukte nét aan.

Bijzonder was de mogelijkheid een (laatste) rondleiding door het Paleis van Justitie te krijgen. Een flamboyante gerechtsmedewerker (vermoedelijk een bode) gunde de bezoekers, in groepjes, een kijkje achter de schermen van het Palies van Justitie. De geschiedenis van het gebouw kwam aan bod (gebouwd in 1663/65, aanvankelijk als Aalmoezeniersweeshuis) en een rondgang door de diverse zittingszalen, raadkamers en bibliotheek vond plaats. Het nog steeds in gebruik zijnde cellencomplex in de kelder bleef helaas gesloten (hoewel de schriftelijke invitatie voor de opening van het gerechtelijk jaar anders deed vermoeden – misschien bij wijze van lokkertje).

Tot het einde, zo rond 20.00 uur, bleef het druk. Deze editie van de traditiegetrouwe opening van het gerechtelijk jaar is zeker een succes geweest. ■



Beoordeling:

- Locatie:** ★★★★★
(prachtig historisch pand)
- Kwaliteit bier:** ★★★★★☆
(getapt en koud, soms een beetje doodgeslagen)
- Kwaliteit happen:** ★★★★★☆
(alles was er, warm en koud, ook chique happen)
- Aanwezigheid:** ★★★★★
(zittende en staande magistratuur, ondersteunend personeel van het gerechtshof Amsterdam en advocaten)
- Gezelligheid:** ★★★★★☆
(de bijeenkomst had vanzelfsprekend een enigszins formeel karakter)