

Actieve leden-dag Jonge Balie

Deze editie van het ABB heeft de redactie besloten het over een andere boeg te gooien. De aandeelhoudersvergaderingen van de benaderde kantoren gaven geen akkoord voor medewerking aan de borrelpraat; hetgeen ons zeer vreemd voorkomt. Is het geen uitgelezen kans om eens het imago van uw kantoor af te stoffen? Om deze aflevering verdere smeekbedes te voorkomen, heeft de redactie ervoor gekozen de op 16 mei geplande borrel voor de actieve leden van de Jonge Balie te verslaan. Dit was natuurlijk een leuke gelegenheid om een keer onszelf in het zonnetje te zetten. Zo geschiedde.

Door: Lara Smeets en Flip van Huizen

Het moet een hels karwei zijn om als Jonge Balie-bestuur een activiteit te verzinnen die aan de verwachtingen van ongeveer 40 jonge advocaten voldoet. Advocaten moeten namelijk vaak een maskerade volhouden dat ze kritisch en niet voor een gat te vangen zijn.

Om 17.45 uur verzamelden wij ons bij Lasercity Amsterdam. Het "evenemententerrein" is gevestigd in de Van Gendthallen op het Oostenburgereiland in (naar eigen zeggen) de binnenstad van Amsterdam. Op deze locatie zijn VOC-schepen gebouwd en vanaf 1898 stoommachines, dieselmotoren en treinonderstellen; (naar eigen stellen) de ideale locatie dus voor een spannend lasergame avontuur. Een spannend lasergame avontuur werd het niet bepaald, maar gemakkelijk was het wel. Het merendeel van de genodigden voelde zich niet te goed om zich in het zweet te werken. Een enkeling verwarde het lasergamen met een modeshow door parmantig heen en weer te dartelen, zonder een schot te lossen. Het voordeel voor deze enkeling was dat er weinig interesse was voor de uitslagen. De eigenaar en gastheer van het geheel, was met stomheid geslagen en voelde zich zelfs een beetje in zijn wiek geschoten toen hij enthousiast de uitslagen bekend wilde maken en moest constateren dat er slechts twee man en een paardenkop nog binnen stonden. De werkelijke winnaars van het lasergamen waren de eerste zonnestrallen van 2014.

Nadat een aantal nog haar beste beentje had voorgezet door met de eigenaar van Lasercity een afsluitend biertje te drinken, werd de borrel voortgezet bij Roest, de burens van Lasercity.



Roest verkoopt zich op haar website als volgt: «Een creatieve vrijplaats. Een experiment dat openstaat voor originele ideeën. Roest is minimalistisch, maar wel warm. Roest nodigt je uit om zelfbij te dragen.» U zult begrijpen dat wij met geknepen billen die kant opliepen. Zouden wij überhaupt het terrein mogen betreden? Het personeel van Roest ontving ons met open armen. Toen ik in de emmer met munten keek begreep ik waarom. Achter het gebouw van Roest stonden enkele cantustafels klaar waaraan een heerlijke BBQ werd genuttigd. Een simpele maar doeltreffende maaltijd. Vlees, patat, brood en sla. Niets meer, maar ook niets minder. De BBQ-man was er een van geen zorgen voor de dag van morgen. Hij was erg tevreden met de allereerste groep die hij mocht bedienen, om onduidelijkheden te voorkomen, dat waren wij.

De ABB redactie had de ijdele hoop dat de heupen nog los gezwaard zouden kunnen worden. Zelfs na drie gin tonic, een sigaret en wat zuidelijk temperament strandden meerdere pogingen in gegniffel en afgunst. Ondanks alles voelde de ABB-redactie zich erg op haar gemak in deze creatieve vrijplaats. Uiteindelijk zijn de festiviteiten nog verplaatst naar de echte binnenstad van ons mooie Amsterdam en wordt er geconcludeerd dat het Jonge Balie-bestuur weer een opperbest bedankje voor de actieve leden heeft geregeld. Op naar volgend jaar!

Beoordeling:

Locatie: (Creatieve omgeving, wat wil je nog meer)	★★★★★
Kwaliteit happen: (Eerste BBQ van het jaar, altijd goed)	★★★★☆
Aanwezigheid: (De cantustafels zaten vol)	★★★★☆
Gezelligheid: (Kon merken dat het weekend was)	★★★★★