



Jonge Balie reist naar Istanbul

De Jonge Balie reis ging dit jaar naar Istanbul, Turkije. 42 Amsterdamse Jonge Balie-leden genoten vier dagen van al het moois dat deze prachtige en bijzonder drukke stad te bieden heeft.

Op dinsdag 6 september 2011 konden de reisgenoten elkaar leren kennen tijdens de kennismakingsborrel in Café Van Leeuwen. Een dag later kon de reis van start gaan. Na een voorspoedig verlopen vlucht werden wij opgehaald van vliegveld Sabiha Gökçen, volgens de bordjes: “The Best Airport in

the World”. Er werd snel opgefrist in Hotel Santa Pera voor een bezoek aan één van de mooiste roof top bars van de stad, een prima begin van de reis!

Op donderdagmorgen was iedereen vroeg uit de veren voor een bezoek aan het grootste advocatenkantoor van Turkije, Pekin & Pekin. De managing partner hield een wervend verhaal over het kantoor. Naar eigen zeggen bestaat er geen grote overname in Turkije waar Pekin & Pekin niet bij betrokken is. Vervolgens maakten wij een zonnige boottocht over de Bosporus. 's Middags werd de groep ontvangen op het Nederlandse consulaat, gevestigd in een prachtig stadspaleis in de winkelstraat

Istiklal Caddesi. Plaatsvervangend consul-generaal de heer Elgersma informeerde de leden van de Jonge Balie uitvoerig over de huidige betrekkingen tussen Turkije en Nederland. In 2012 wordt stilgestaan bij de 400e verjaardag van de diplomatieke betrekkingen tussen de twee landen, dus helaas waren wij een jaar te vroeg. De dag werd afgesloten met een bezoek aan een restaurant waar typisch Turkse gerechten werden geserveerd en de aan de Bosporus gelegen Club Anjelique.

Vrijdagochtend bezochten wij de Bakirköy rechtbank, een enorm gebouw, waar wij erg hartelijk werden verwelkomd door de hoofdofficier van justitie en enkele rechters





(waarvan er één zelfs uit Ankara was overgevlogen). Na een interessante uiteenzetting van het Turkse rechtssysteem en de recentelijk doorgevoerde ontwikkelingen, werd ons de mogelijkheid geboden een civiele en een strafzitting bij te wonen; nadat de aangeefster ter zitting verklaarde uit wraak een valse aangifte te hebben gedaan tegen de verdachte en daar later spijt te hebben gekregen, volgde vrijspraak! In de middag volgde een cultureel programma, met bezoeken aan onder meer de Blauwe Moskee en de Aya Sofia.

's Avonds is er gedineerd en gedanst in de bekendste club van Istanbul, Reina. Ook deze openluchtclub ligt pal aan de Bosporus en bood een goed decor voor een mooie avond! Tot in de kleine uurtjes werd er gedronken en gedanst.

Zaterdag maakte iedereen gebruik van de mogelijkheid om naar eigen keus te winkelen, Turkse specialiteiten te proberen of in de zon vanaf Restaurant 360° te genieten van het uitzicht over de stad. Om 0.00 uur 's nachts landde het vliegtuig op Schiphol, waarna iedereen moe maar voldaan huiswaarts keerde.

De reiscommissie kijkt terug op een geslaagde reis en wenst de volgende reiscommissie veel succes met de organisatie van de Jonge Baliereis 2012!

De reiscommissie 2011:
Roderik van Hees, Sander Schimmelpenninck, Marianne de Jong Schouwenburg, Friso Serraris en Dorienke Kraak.

