

Loyens & Loeff

Bij aankomst bij het moderne grootse kantoor van Loyens & Loeff blijkt al snel dat we vandaag te maken hebben met een themaborrel. De rode vlaggen van het Grachtenfestival wapperen ons tegemoet. Aha, vandaar dat het bestuur graag wilde dat we juist vanavond langs zouden komen voor de borrelpraat. We zullen even moeten omschakelen; dit wordt waarschijnlijk geen zomerse borrel met bier, bitterballen en André Hazes op de achtergrond, maar een keurige borrel waar live klassieke muziek wordt gespeeld.

Door: Ellen Verkooijen en Lara Smeets

Binnenkomst liggen de naambadges voor ons gereed en worden we vriendelijk onthaald door twee medewerkers. Al lopend naar de borrellocatie -het zonnige terras aan de achterzijde van het pand- blijkt voldoende zelfspot en humor aanwezig te zijn. De eerste grappen zijn snel gemaakt en het ijs is gebroken. Na ontvangst van een heerlijk koud getapt biertje bij de kantoobar vervolgen we onze weg naar de tuin. Het concert begint. Er is nog net genoeg tijd om ons te vertellen dat het Dutch Trombone Ensemble gaat spelen voordat de eerste klanken al klinken. Het DTE is een groep jonge trombonisten die allen studeren aan het conservatorium van Amsterdam en die voor de gelegenheid een aantal werken ten gehore brengen. Na afloop van het eerste nummer, zien wij direct een grote groep jonge mensen via de zij-ingang vertrekken.

Nadat de eerste biertjes zijn genuttigd, zijn wij ook al enigszins verzadigd met de klanken die een trombone produceert. Hoewel het absoluut goede muzikanten zijn en de muziek echt niet vervelend voor je gehoor is, zijn wij vandaag toch meer op zoek naar de borrel. Waar zou die dan toch zijn en waar kwamen die jonge advocaten van daarnet vandaan?

Na een zoektocht tussen de toch wel iets oudere mensen die achteraf niet eens bij Loyens & Loeff blijken te werken, komen we op het achterste deel van het enorme terras terecht. En ja hoor, hier staan de Loyens & Loeff medewerkers. Enigszins ongeduldig staan zij te wachten op het einde van het concert zodat er eindelijk weer vrijuit gepraat en hardop gelachen kan worden.

Wij sluiten ons aan bij de fluisterende borrelaars en horen al snel dat deze borrel echt niet vergeleken mag worden met een normale vrijdagmiddagborrel.



Wat blijkt? Normaal staan er geen pinguïns achter de toeg in de toch wel chique loungebar van Loyens & Loeff. Nee, dan staan daar (ingeroosterde) advocaat-stagiaires en jonge fiscalisten hun kantoorgenoten van drankjes en bitterballen te voorzien. Op zulke avonden wordt er luidkeels gelachen, geproost en gefeest door de partners, advocaten, fiscalisten en het ondersteunend personeel, die blijkbaar op vrijdag als eersten om 17.00 uur de bar bezetten. Kijk, dat klinkt als een borrel die hoog zou scoren in deze rubriek. Enigszins schoorvoetend wordt ook door de partners toegegeven dat de normale vrijdagmiddagborrel een prettigere manier is om het weekend in te luiden.

Toch loopt de ABB-redactie, met een uitnodiging voor de aankomende skivakantie op zak, enigszins tevreden richting fiets. Volgende keer schuiven we hier aan bij een normale vrijdagmiddagborrel!

Beoordeling:

- Locatie:** ★★★★★
(Het terras aan de achterzijde van het pand, uitkijkend op het water en de bootjes)
- Kwaliteit bier:** ★★★★★
(Getapt en koud, heerlijk)
- Kwaliteit hapjes:** ★★★★★
(Het begon met keurige groentehapjes, maar het werd top afgesloten met heerlijke dim sum en biologische bitterballen)
- Aanwezigheid:** ★☆☆☆☆
(Iedereen is uitgenodigd, maar voor deze speciale borrel zijn de meeste medewerkers, stagiaires en ondersteund personeel weggebleven)
- Gezelligheid:** ★★★★★
(het selecte groepje aanwezigen van de medewerkers heeft veel goed gemaakt. Jammer voor de advocatuur, dit waren toch echt de fiscalisten!)